

Elk jaar verbindt Nachamu Nachamu Ami zich aan het Chanoeka-feest dmv haar Chanoeka-actie. Want, zoals bekend, is er op zoveel plekken in de wereld, waar Joodse gemeenschappen zijn, veel armoede en gebrek. Met deze actie willen we de Joodse mensen in de verspreide gemeenschappen in Oekraïne iets extra's schenken in de vorm van voedselhulp.

Chanoeka valt D.V. in de week van 7 tot 15 dec.

Ons verlangen is dat de voedselpakketten vóór die tijd in Oekraïne zijn aangekomen. Dit betekent dat uiterlijk 1 november de producten in NL ingeleverd kunnen worden.

De mogelijkheid is er om aan de hand van de onderstaande lijst voedselproducten in te leveren.

Lijst met producten – er is vraag naar:

- Thee
- Pasta en rijst
- Blik kippensoep
- Gedroogde peulvruchten
- Groente, vis en vlees (geen varken) in blik
- en ook toiletartikelen



denk erom dat de houdbaarheidsdatum minimaal één jaar moet zijn

Voor inleverlocaties voor de boodschappen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bent u niet in de gelegenheid om producten te schenken, dan kunt u een gift van € 25,- overmaken, waarmee wij een voedselpakket kunnen samenstellen.



Een gift overmaken kan via deze QR-code:



Brug in puin

Wij roepen jullie allen op om te geven aan de Chanoeka-actie 2023. Zodat we zó tot praktische steun kunnen zijn voor de joodse mensen die zoveel tekort komen.



Noodhulp

***“Geven jullie hen te eten...”,
zegt de Here Jezus in
Mattheus 14:16***

Laten we dit verzoek met elkaar in praktijk brengen!



**Postadres: Postbus 8118
6710 AC Ede**

Telefoon: (0318) - 48 68 08

E-mail: info@nachamu.org