



15 Jaar



Nachamu Nachamu Ami 6 april 2019 | Impressie van een feestelijke dag

Allereerst dankt **David Jobse** voor de afgelopen 15 jaar! **Carla Bouterse** steekt de sabbatskaarsen aan en spreekt de zegen uit. Aan de hand van foto's neem **Anneriet** ons mee op reis door de tijd en krijgen we een impressie van al het werk waar zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn; inzamelen en sorteren van kleding, handwerken; breien, naaien of borduren, laden van containers enz.



First Home in the Homeland is één van de projecten in Israël waar transporten naar gestuurd worden. Zij bieden praktische hulp aan diegenen die aliyah maken. De kibboetsen waar de nieuwkomers het eerste half jaar wonen, zijn ongemeubileerd. Met meubels en andere goederen door Nachamu Nachamu Ami gestuurd, wordt dit ingericht. Koos Bouterse vertelde hierover.

Het interkerkelijk koor **Maranatha** verleent haar muzikale medewerking; het samenhanglied Hinematov wordt uit volle borst meegezongen. Tijdens de pauze is het een warm weerzien van veel bekenden, er wordt heel wat bijgepraat.

Tijdens het middagprogramma is het woord aan **Jacqueline Verhaar** en auteur **Klaas de Jong**. Jacqueline geeft workshops in Israël, onder andere aan overlevenden van de Holocaust. **Klaas de Jong** vertelt over het boekje 'Wie kan Rachel troosten'.

Tour

In de week hierop volgend waren er bijeenkomsten in Dordrecht, Rotterdam (Elim), Punthorst (zorgboerderij Elah) Ossenzijl



en Oosterwolde (kringloop Oogappeltje) om over het werk van Nachamu Nachamu Ami en First Home in the Homeland te spreken. Het waren bijzondere bijeenkomsten waarbij sterke verbondenheid met andere organisaties die het Joodse volk liefhebben werd ervaren.

Oogappeltje

Mooi was ook om het 1-jarig bestaan van kringloop Oogappeltje mee te vieren. Bijzonder aan het Oogappeltje is de plek die ze inneemt in de samenleving; het is méér dan een kringloopwinkel. Het is een plek waar Jezus' liefde wordt gedeeld; 'je bent geliefd en kostbaar!'

15 jaar Nachamu Nachamu Ami

Anneriet Luth

Wat begon met één zak kleding is uitgegroeid tot wat onze organisatie nu is. De kern waarom alles draait, wordt verwoord in onderstaande tekst: Jesaja 40:1, Troost, troost mijn volk, zegt uw God.

Het is altijd mijn vaste overtuiging geweest, dat we deze woorden uit Jesaja 40:1 van de Here Zelf hebben ontvangen. Wat zijn ze vaak uitgesproken: 'Nachamu, Nachamu Ami, Troost, troost Mijn volk...'

Na al die jaren kunnen deze woorden mij nog steeds ontroeren. Een opdracht ontvangen uit Gods Woord, wetende dat wanneer we aan deze opdracht gehoor geven Hij het zeker ook zal zegenen. Dat hebben we al die zestien jaren mogen ervaren. Samen met al die anderen, die ook aan deze opdracht gehoor hebben gegeven. Het waren bijzondere jaren. Soms met een lach of een traan. Maar altijd wetende dat we net als het Joodse volk in de woestijn achter de Here Jezus mogen gaan. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet, totdat Hij komt!



Sorteerdepot Lierderholthuis

Els Siebering

Via vrienden ben ik in 2011 betrokken geraakt bij Nachamu Nachamu Ami.

Ik was gestopt met werken en ze vonden dat ik 'tijd over'had en liefde voor Israël en dus hen wel kon helpen met sorteren! Dat heb ik met veel plezier elke week een ochtend gedaan, en om de twee weken hielp ik in Renswoude. Nadat ik verhuisd was naar Zwolle ontmoette ik steeds meer mensen die Nachamu Nachamu Ami ook kenden, en ontstond het verlangen om een sorteerdepot in Zwolle te starten.

Hechte groep

Na een jaar van zoeken en bidden voor een geschikte ruimte, spullen voor de inrichting en genoeg vrijwilligers, kregen we van een christen een 'loods' aangeboden, in Lierderholthuis, zo'n 8 km van Zwolle vandaan. Daar sorteren nu al weer twee jaar, twee ochtenden in de week met een trouwe, hechte groep van zo'n vijftien vrijwilligers.



Gebed

Onze dag begint met gebed voor Israël, Nachamu Nachamu Ami en onze noden. We zoeken de mooiste kleding uit, zodat de ontvangers er 'blij' van worden. We hebben gezien dat God ons gebed verhoord, zoals ook in de volgende situatie.

Zeil

Op een morgen zagen we dat er kleding, na veel regen, wat nat geworden was en hadden we eigenlijk een groot zeil nodig. Uit een van de zakken kwam eigenlijk direct zo'n groot zeil tevoorschijn! Onze 'LOODS' is de Here God. Wij mogen met onze handen Zijn volk dienen, uit en met liefde. Zie ook Mattheüs 25:35 en 36.

Jubileumdag





'Ophaaldienst'

Leo ten Dam | chauffeur, lader

Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat ik bij Nachamu Nachamu Ami aan het werk ging. Toen ik bekend werd met het werk was ik eigenlijk meteen verkocht vanwege de verbondenheid met Israël.

De eerste jaren ging ik als rijder mee met Henk van Blitterswijk, die mij eerder ook over het werk en de betekenis van de stichting had verteld.

Verspreid

De laatste zes jaar ben ik als chauffeur, lader en winkelmedewerker werkzaam. Als chauffeur kom ik op plekken waar ik voorheen nooit geweest ben, de depots zitten namelijk over het hele land verspreid. Op de woensdagmiddag help ik in de kringloopwinkel 'Habbekrats' in Lunteren. Daar doe ik naast kassawerkzaamheden ook onderhoudswerk etc. aan elektrische apparatuur die binnenkomt.

Zomerbraderie

Ieder jaar kijk ik weer uit naar de zomer-

braderie die in juli en augustus in Lunteren is. Het is dan vaak filevorming in de winkel, mede door alle vakantiegangers, een bont gezelschap.

Troosten

Het uiteindelijke doel van Nachamu Nachamu Ami is het Joodse volk te troosten. Daar wij gezegend zijn met vele geestelijke goederen, doordat wij, gelovigen uit de volken, geënt zijn op de edele olijf (Israël), zo behoren wij Israël te dienen met onze stoffelijke goederen (Rom. 15:27). Dit kunnen wij onder andere waarmaken door regelmatig een transport met stoffelijke goederen, kleding, meubels etc. naar Israël te zenden. Het is wonderlijk dat dit iedere keer weer mogelijk is, zowel door financiën als door mankracht. We weten allemaal hoe groot zo'n zeecontainer is.

Mijn gebed is dat we als stichting dit werk nog vele jaren mogen en kunnen doen totdat... Hij komt!!

Kringloopwinkel Hulst

Tannie Malschaert

De kringloopwinkel in Hulst is ontstaan nadat ik Susanne de Jong uit Terneuzen ging helpen met het wassen, sorteren, vouwen van de kleding en het klaarmaken voor transport.

Om meer over het werk van Nachamu Nachamu Ami te weten te komen, ben ik samen met haar naar Lunteren gegaan. Tijdens het gesprek met Anneriet ervoer ik een klik; allebei hadden we visie voor Israël.



Zo begon het plan te rijpen om in Hulst een en ander op poten te zetten, wat niet zo eenvoudig bleek te zijn. Want waar vond ik een geschikte locatie? En de financiële kant? Ervaring in het opzetten en draaien van een winkel had ik niet. Uiteindelijk vond ik ruimte in het cultureel centrum in Hulst.

Na enige tijd kreeg de winkel meer bekendheid, nam het werk toe en zijn er mensen bijgekomen. Samen met een aantal gemotiveerde dames vorm ik nu een team en houden we de kringloopwinkel draaiende.

Vorig jaar is onze winkel verhuisd naar een andere, ruime locatie in Hulst. De winkel loopt goed, we zijn druk met het inzamelen van spullen, het sorteren, verplaatsen en (her)schikken en opruimen. Uiteraard hebben we ook veel klantencontact, wat erg leuk is. De sociale contacten die ik heb opgedaan ervaar ik als een zegen.



Felicities

Orly Vohlstein

Onze organisatie 'First Home in the Homeland' kreeg drie jaar geleden contact met Nachamu Nachamu Ami.

Anneriet en haar team bezochten ons in de kibboets Mashabey Sade – wie had gedacht dat deze bescheiden dames zoveel steun kunnen bieden aan hen die Aliyah in Israël maken...!

Meubilair

First Home in the Homeland ontving drie containers vol met meubilair van prachtige kwaliteit. Dit werd verspreid over drie verschillende regio's: Eshkol (in de buurt van de Gazastrook), Emek Yizreel (in de buurt van Afula) en Hevel Eilat (door Eilat). En nu, eind maart, is de



vierde container met meubels in de haven van Ashdod gearriveerd - klaar om naar de nieuwkomers te gaan. Joden die een maand geleden naar Israël kwamen en nu in de Jordaanvallei in de buurt van Tiberias wonen.

Bedanken

Uit naam van ons team en deelnemers aan het programma willen we u bedanken en veel geluk en succes wensen in het gezegende werk dat u doet!



Poppen en meer

Eén van de langst bestaande depots bevindt zich in Huissen. Ik spreek met mevrouw Annie Driessen, 83 jaar. Zij is dephouder voor Nachamu Nachamu Ami.

Hoe bent u dephouder geworden?

Al zo'n 35 jaar heb ik een depot aan huis voor het inzamelen van kleding en spullen. Ik vind het erg belangrijk om bezig te zijn voor een goed doel, niet alleen maar aan mijzelf te denken, maar juist iets betekenen voor een ander.

In eerste instantie zamelde ik kleding in voor Dorcas en inmiddels al zo'n 16 jaar voor Nachamu Nachamu Ami. Ik kende Anneriet uit de tijd dat zij voor Dorcas werkte en ik een depot voor Dorcas had. Toen ze mij vertelde over het werk van Nachamu om troost te brengen aan het Joodse volk sprak mij dat aan. Sinds die tijd ben ik dephouder voor Nachamu Nachamu Ami.

Dankbaar

Ik ben blij en dankbaar dat ik samen met zoveel andere vrijwilligers in mijn omgeving mag meewerken en de kracht van Boven krijg. Het ontroert mij iedere keer weer wanneer ik de spullen zie die met zoveel liefde gemaakt worden; poppenhuizen, ledikantjes voor poppen, poppenkleding, dekentjes. Wanneer het opgehaald wordt voor transport naar Israël en het daar een goede bestemming krijgt, raakt mij dat. Ik hoop nog lang mee te mogen helpen.

Kaarten

Jacqueline Verhaar



Jacqueline Verhaar maakt schilderijen waarvan kaarten gedrukt zijn. Deze zijn te koop als setjes van vijf stuks en kosten € 2,95. Twee (verschillende) setjes, kosten € 4,95. Dit is exclusief portokosten.

De opbrengst komt ten goede aan de transportkosten van goederen naar de diverse projecten in Israël.

U kunt de kaarten bestellen door te mailen naar info@nachamu.org of te bellen met 0318-486808

Transporten

Het afgelopen half jaar hebben we diverse projecten mogen ondersteunen door middel van het sturen van diverse goederen:

In Israël heeft het **Joseph Project** twee containers ontvangen, **For Zion's Sake** en **First Home in the Homeland** beide één container. Naar Hlfe in Oekraïne is ook één container gestuurd.



Stichting Nachamu Nachamu Ami נחמו נחמו www.nachamu.org - info@nachamu.org

De Hebreeuwse woorden 'Nachamu Nachamu Ami' vinden we terug in Jesaja 40:1: 'Troost, troost Mijn volk'. De stichting Nachamu Nachamu Ami is opgericht om gehoor te geven aan deze oproep van God. Wij willen als stichting zoeken naar mogelijkheden om het Joodse volk, dat om wat voor reden dan ook in nood verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich bevinden.

Postadres : Postbus 8118, 6710 AC Ede
Kantoor : Utrechtseweg 8a
3927 AV Renswoude
Maandag t/m donderdag
09.00 - 12.30 uur
Telefoon : 0318-48 68 08

KvK : 09136461 (ANBI)
IBAN : NL67 RABO 0309 3627 92
(Giften zijn fiscaal aftrekbaar)

Centraal Depot
Utrechtseweg 26a
3927 AV Renswoude
Dinsdag t/m donderdag 09.00 - 16.00 uur

Habbekrats winkels
Lunteren
Hulst
Culemborg
Oogappeltje Oosterwolde (FR)